

Stem van de Eenheid

In dit boek brengt Jan-Willem van Aalst twee spirituele klassiekers samen: “*Het niet-persoonlijke leven*” (opgetekend in 1914 door Joseph Benner) en “*Een Cursus in Wonderen*” (opgetekend tussen 1965 en 1977 door Helen Schucman en Bill Thetford). De inhoudelijke overeenkomsten tussen “*Het niet-persoonlijke leven*” (ten behoeve van dit boek volledig hertaald uit het Engels) en “*Een Cursus in Wonderen*” zijn op z’n minst opvallend te noemen. Hoewel beide boeken qua vorm (taal- gebruik, tijdgewricht) aanzienlijk verschillen, komen ze qua inhoud voort uit dezelfde bron: de Stem namens Liefde. Deze Stem vertegenwoordigt God, Christus, de Heilige Geest, en ons ware Zelf, die allemaal als één verbonden zijn. Dit is althans de visie van de auteur.

Lees in dit boek hoe volmaakt en bemind je in werkelijkheid nu al bent; waar je vandaan komt, wat je hier te doen hebt, en hoe je dat in je dagelijks leven in je bewustzijn kunt houden. De uitspraak: “Wees stil! En weet: ik ben God” heeft niets van doen met arrogantie, maar alles met de vreugdevolle realisatie van ons ware Erfgoed, dat wij in elke incarnatie hier in ons dragen om uiteindelijk de Verzoening met de Eenheid te aanvaarden. Bemerkt in dit boek de Stem van de Eenheid, en besef dat het de stem van je eigen ware Zelf is, die jou leert om je denkgeest te trainen in onvoorwaardelijke vergeving, elke dag opnieuw.

“Jan-Willem van Aalst heeft de energie gehad om een enthousiaste tekst te schrijven, geënt op twee spirituele bronnen die er zijn mogen. Het resultaat is een boek waar lezers oprecht blij van zouden kunnen worden.” — Koos Janson

Dit boek is niet voorzien van een ISBN nummer en kan besteld worden via Uitgeverij ECIW-Breda (e-mail: info@eciw-breda.nl) voor € 24,95 plus verzendkosten.

Op het web vind je het boek hier: <https://ikzoekinnerlijkevrede.wordpress.com/de-stem-van-de-eenheid/>